

Hospice de Reiziger Jubileum 5 jaar



Schot in de roos

Mevrouw (Ursula) Pelt was de tweede gast, die in juli 2016 werd opgenomen in Hospice de Reiziger. Zij woonde samen met haar man, mijnheer (Aart) Pelt in Barendrecht. De gezondheid van mevrouw Pelt ging in een korte periode voorafgaand aan de opname hard achteruit.

De behoefte aan zorg nam fors toe. En hoewel zowel de thuiszorg als mijnheer Pelt en zijn kinderen het nodige aan zorgtaken deden, was de situatie verre van ideaal. Juist de partner en kinderen willen in de laatste fase van iemands leven er gewoon zijn en niet met allerlei zorgtaken worden belast.

Hospice de Reiziger was net geopend. Na overleg met de huisarts is besloten om een kijkje te gaan nemen in het toen pas geopende hospice aan de Voordijk. "Een schot in de roos", zegt Aart. "Het voelde meteen goed".

Mevrouw Pelt nam haar intrek in het hospice. Aart: "Onze verwachtingen werden ruimschoots overtroffen. Het is in één woord geweldig wat de vrijwilligers en verzorgers allemaal voor mijn vrouw en mij deden. Niets was teveel. En dan heb ik het niet alleen over de maaltijden, maar zeker ook

over de aandacht en de gesprekken die de vrijwilligers met Ursula voerden. En, dat lijkt misschien vreemd voor een hospice, maar het kon ook echt gezellig zijn aan tafel, er was veel humor. Ik at dan ook iedere dag mee."

Aart bezocht zijn vrouw twee maal per dag in het hospice. Als het weer het toeliet, zaten ze samen in de tuin. De vrijwilligers regelden dat de laatste wens van mevrouw Pelt in vervulling ging. Zij was opgegroeid in Vlissingen. Samen met Aart ging ze de laatste jaren in de zomer naar het Badhotel in Domburg. Via de stichting Doe een Wens is mevrouw Pelt met de ambulance nog een keer in Zeeland geweest, samen met Aart. Voor beiden een prachtige ervaring.

Het is voor artsen niet altijd mogelijk om in te schatten of iemand binnen afzienbare tijd zal overlijden of niet. Na verblijf van een aantal maanden bleek de gezondheid van mevrouw Pelt stabiel. Op basis van de regelgeving kan een gast twee keer drie maanden in een hospice verblijven. Daarna moet de gast naar een andere woning verhuizen. Mevrouw Pelt had veel zorg nodig. Terug naar huis was daarom geen optie meer. Gelukkig kon zij in Borgstede terecht, vlakbij haar oude woning. "Ik kon haar dus blijven opzoeken.



Ik heb zoveel mogelijk voor haar gezorgd. Ik maakte haar ontbijt klaar en hielp waar ik kon. Uiteindelijk is Ursula in december 2017 overleden. We hebben alles bijeen gedurende 78 jaar een relatie gehad. Ik breng af en toe nog een bezoek aan het hospice. Het wordt er steeds mooier, zeker de tuin. Ik ben blij dat er zo'n mooi hospice met zoveel lieve vrijwilligers beschikbaar is. En ik koester de herinneringen die ik samen met Ursula in het hospice had.", zo besluit Aart.

Vrijwilliger in Hospice de Reiziger, iets voor jou?

Enthousiast geworden door de verhalen? Misschien is het ook iets voor jou om als vrijwilliger bij ons aan de slag te gaan.

Het hospice draait voornamelijk op vrijwilligers. Naast gastvrouwen en -heren die zich vooral met het welzijn van de gasten bezig houden zijn er vrijwilligers voor de bereiding van maaltijden, voor de inkoop, onderhoud

aan de gebouwen en de tuin en voor de administratie.

Indien nodig zijn er cursussen en trainingen voor de vrijwilligers. Als je meer informatie wilt, kijk dan op onze website (hospicedereiziger.com). Via het formulier op de website kun je je ook aanmelden. Wij hopen dat je ons gezellige team komt versterken en je bijdrage wilt leveren aan dit mooie werk.

Word donateur!

Ons hospice is afhankelijk van donaties en giften van particulieren en bedrijven. Om het hospice voor nu en in de toekomst draaiende te houden is ondersteuning nodig, dit kan in natura of financieel. Je kunt ons financieel op verschillende manieren steunen:

- Als vriend doneer je elk jaar €25,-. Je ontvangt de nieuwsbrief en onder normale omstandigheden is er eenmaal per jaar een bijeenkomst waar ontwikkelingen rond het hospice worden toegelicht;
- Als lid van de club van 100 doneer je elk jaar gedurende vijf jaar €100,-. Naast de nieuwsbrief en de bijeenkomst is het mogelijk een rondleiding door het hospice te krijgen;
- Door het hospice op te nemen in jouw testament. Steeds meer mensen laten (een deel van) hun vermogen na

aan een goed doel. Op onze website staat te lezen welke stappen je moet ondernemen om Hospice de Reiziger op te nemen in jouw testament;

- Eenmalige donaties;
- Als bedrijf kun je kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en een verbinding aangaan met ons hospice. Dat kan in de vorm van een eenmalige donatie of financiële ondersteuning per maand, kwartaal of jaarlijks.

We sparen momenteel voor een nieuw belsysteem dat onze gasten kunnen gebruiken wanneer zij iets nodig hebben. Het huidige systeem is erg storingsgevoelig en is aan vervanging toe. Help je mee? Meld je aan als vriend, lid van de club van 100 of neem het hospice op in jouw testament. Of doneer vandaag nog naar rekening nummer NL16RAB00156240092 ten name van Stichting Hospice Barendrecht.

Hartelijk dank namens gasten, vrijwilligers en medewerkers van het hospice.

Jaarrekening 2020

Het overzicht van de financiën, in percentages. Waar komen de inkomsten vandaan en waar gaat het geld naar toe? Op de website staat de volledige jaarrekening 2020.

Jaarrekening 2020 Hospice de Reiziger (GRAFISCH weergegeven)



HOSPICE DE REIZIGER
Voordijk 332 • 2993 BA Barendrecht
Contactgegevens: 0180-22 20 54
info@hospicedereiziger.com

Herkomst gasten

Gasten buiten de regio:

- Doetinchem: 1
- Emmen: 1
- Goes: 1
- Hilvarenbeek: 1
- Ibiza, Spanje: 1
- Lelystad: 1
- Maasbracht: 1
- Strijen: 1
- Vlissingen: 1
- Wissenerkerke: 1
- Zandvoort: 1

